

## De Oude Doos door Henk Th. Van der Stoep

De laatste uitgave van ons Magazine van dit seizoen moeten we helaas beginnen met een IN MEMORIAM en wel van ons lid KLAAS DE RUIJTER.

Geboren op 9 januari 1953 - overleden op 12 mei 2015 in de leeftijd van 62 jaar.

Klaas werd lid van onze club op 30 januari 1965, als 12-jarig zoon van een schippersfamilie, toen wonend in het Schippersinternaat.

Hij was een zeer enthousiaste voetballer en doorliep alle categorieën van de jeugd in C3/C4 - B3/B4 en A3/A4. Op verzoek van Feyenoord is hij, met nog 7 andere A-spelers, al op 17-jarige leeftijd overgeheveld naar de seniorafdeling. Begon in het 12e elftal doch eindigde al in hetzelfde jaar in het 6e. Vanwege dreigend loslaten van het (oog) netvlies moest hij met voetbal stoppen. Hij was nog enige jaren pupillen-leider doch zijn drukke job als leraar belette hem daarmee door te gaan. Speelde daarna op zeer behoorlijk wedstrijd-niveau op een ander veld, n.l. het schaakbord.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 15 mei j.l. op de "Zuiderbegraafplaats" aan de Slinge.

Ook vanaf deze wensen wij zijn vrouw Hanni, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

klasse te bereiken. Wel, tot op heden is dat 2 jaar achtereen gelukt en gaan we in het seizoen 2015/2016 de 2e klasse onveilig maken.

Het kampioenschap in de 3e klasse werd al op zaterdag 11 april behaald en werd de eindstand van 24 wedstrijden bereikt met 62 punten en een doelsaldo van 93-16, geweldig toch?

Helaas deden de profs het een ietsje minder om het zachtjes uit te drukken. We waren met z'n allen er toch van overtuigd dat die 3e plek wel behaald zou worden maar wat liep het anders.

Het werd een lijdensweg en tenslotte een grote teleurstelling voor iedereen die er bij betrokken was. Het is



### DE FEYENOORD-KROKODILLEN



*Hoe vind je de stand van 't eerste?*

*Ik kan er niet om gillen!*



Zittend in het midden Klaas de Ruijter als jeugdspeler. Staand links leider Henk van der Stoep.

Er zijn andere scribenten die uitgebreid schrijven over de prestaties van ons eerste amateurteam en dat van ons stadionteam. Maar het is mijn gewoonte om ook een klein terugblik te wijden aan beide teams. Want allereerst mag toch niet ontbreken de hartelijke en gemeende felicitaties aan spelers, trainers en begeleiding van ons hoogste amateurteam dat, zoals in de bedoeling ligt, vanaf de 4e klasse KNVB Zaterdag probeert om in één ruk de hoogste

natuurlijk niet de eerste maal in ons voetballeven dat we met teleurstellingen te maken hebben gehad dus moeten we als echte Feyenoorders maar zeggen: "koppie op, niet meer terugblikken maar naar de toekomst kijken en weer optimistisch zijn voor het volgende seizoen".

Heel toepasselijk vond ik in dit verband in ons clubblad van juli 1950 een gedicht van onze oud-administrateur Phida Wolff Jr. hetwelk als volgt luidt: